

Αντί Επικηδείου

Είναι με οδύνη και βαθιά θλίψη που πληροφορηθήκαμε την Κυριακή 29/1/2017 τον θάνατο του προσφιλούς μας συναδέλφου Αντώνη Καρα.

Αδόκητος και ξαφνικός ο θάνατος του βύθισε σε απύθμενο πένθος την οικογένεια του, συγγενείς και φίλους αλλά και όλους τους συναδέλφους του, Δικηγόρους ανά το Παγκύπριο.

Ο Αντώνης Καρας γεννήθηκε το 1947 στο Παραλίμνι.

Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήμες στη Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του αναμίχθηκε έντονα και ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και εκλέγηκε για 2 θητείες Πρόεδρος της ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων Κύπρου προσφέροντας τα μέγιστα.

Μετά το πέρας των σπουδών του επιστρέφει στην Αμμόχωστο και αρχίζει να δικηγορεί βάζοντας τις βάσεις για μια λαμπρή πορεία στο χώρο της δικαιοσύνης. Την πορεία αυτή ανακόπτει με βίαιο τρόπο η τουρκική εισβολή και η προσφυγιά του 1974.

Ο Αντώνης Καρας , παρά το πλήγμα , ορθώνει ξανά το ανάστημα και συνεχίζει την άσκηση της δικηγορίας στην πόλη της Λάρνακας όπου και εγκαθίσταται προσωρινά ως πρόσφυγας.

Παρά το δύσκολο εγχείρημα , απότοκο της προσφυγιάς, δημιουργεί το δικό του δικηγορικό γραφείο μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του Αγάπιο Σταύρου και αφήνει το δικό του στίγμα ως μάχιμος δικηγόρος.

Παράλληλα αναπτύσσει έντονη πολιτική και κοινωνική δράση έχοντας ως βασική προτεραιότητα του την προώθηση του δικαίου αιτήματος του λαού μας για άμεση επιστροφή στις πατρογονικές εστίες. Στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τον προσφυγικό κόσμο

και διεκδίκησε όσο λίγοι τόσα πολλά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των προσφύγων.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρώτος Επαρχιακός Γραμματέας της ΝΕΔΗΣΥ. Στη συνέχεια Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώστου και Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ.

Άνθρωπος δυναμικός, ευφυής , φιλοπρόοδος και με ηγετικές ικανότητες γίνεται αμέσως δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο .

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμμοχώστου και από το έτος 1993 μέχρι το έτος 2006 βουλευτής Αμμοχώστου. Υπηρέτησε τα κοινά με ήθος, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια και πάντοτε με φάρο του την αγάπη του για την Αμμόχωστο , την Κύπρο και την επιθυμία του για επιστροφή.

Ο αείμνηστος Αντώνης Καράς υπήρξε ιδεολόγος και φλογερός πατριώτης. Κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής του 1974 έλαβε μέρος ανάμεσα στα άλλα στις επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων ως Διοικητής Λόχου στην περιοχή Αγίου Παύλου στη Λευκωσία. Μαζί με τους ηρωικούς στρατιώτες του προάσπισαν την πόλη της Λευκωσίας και απέκρουσαν τις επιθέσεις των Τούρκων επιδεικνύοντας ανδρεία και λεβεντιά. Για την δράση του αυτή προτάθηκε για το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων.

Στην πόλη της Λάρνακας ο Αντώνης Καράς δημιούργησε την οικογένεια του. Νυμφεύεται την κυρία Μάγδα Καρα με την οποία αξιώθηκε να αποκτήσει τα 2 παιδιά του, την Ξένια και τον Χρίστο, ο οποίος είναι επίσης συνάδελφος δικηγόρος. Πρότυπο συζύγου , πατέρα και οικογενειάρχη, μεταλαμπάδευσε στα παιδιά του τις αρχές του και την αγάπη του για τον άνθρωπο, την δικαιοσύνη και την πατρίδα .

Υπήρξε εκλεκτός συνάδελφος. Σοβαρός, μετρημένος, καταρτισμένος, διακρινόταν για την ευρυμάθεια του, τον μεστό λόγο του και την ακεραιότητα του. Σεβαστός και αναγνωρισμένος από όλους.

Αγαπητέ μας φίλε και συνάδελφε Αντώνη Καρά ,

Μόλις λίγες ημέρες έχουν περάσει όπου μαζί με την οικογένεια σου οι συνάδελφοι, οι φίλοι, οι συναγωνιστές , οι συμπολεμιστές σου και πλήθος κόσμου σε συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία σου απευθύνοντας σου το ύστατο χαιρε.

Το έργο σου παρακατηθήκη για τους νέους δικηγόρους και διαρκής υπόμνηση για όλους όσους σε γνώρισαν.

Εκ μέρους όλων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αρμοχώστου αλλά και εμένα προσωπικά εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο και τα παιδιά σου.

Αγαπητέ Αντώνη Καρά

Καλό σου ταξίδι.

Αιωνία σου η μνήμη.